

De beleefdheid om te zwijgen

(over geloof, hoop en genezing bij palliatieve zorg voor moslimpatiënten)



Onur Kenç & Saïda Aoulad Baktit

Disclosure

Potentiële belangenverstremgeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
<ul style="list-style-type: none">- Sponsoring of onderzoeksgeld- Honorarium of andere (financiële) vergoeding- Aandeelhouder- Andere relatie, namelijk ...	Geen Geen Geen Geen Geen

Wie zijn wij?



Onur Kenç
Basisarts & onderzoeker Radboudumc



Saïda Aoulad Baktit geestelijk verzorger
Interculturele zorg
Radboudumc

Samenwerking

**EXPERIENCES AND PERCEPTIONS OF MUSLIM SPIRITUAL CAREGIVERS AND INTERCULTURAL CONSULTANTS
WITH PALLIATIVE CARE PROVISION TO MUSLIMS IN THE NETHERLANDS.**

Onur Kenç, Jocelyn van Nieuwenhuijzen, Saïda Aoulad Baktit, Mustafa Coşkuntürk, Maria van den
Muijsenbergh, Hans Coolen, Kris Vissers, Yvonne Engels

Onderwerpen

Beleving van pijn en lijden

De rol van familie

Slechtnieuwsgesprek

Beleving van pijn en lijden

- Onwetendheid onder moslims
- Alles komt van Allah; gezondheid maar ook ziekte en herstel
- Je lot dragen; ziekte als beproeving van Allah
- Het recht op hoop (slechte prognose kan hoop ontnemen)

De rol van familie

- Driehoeksverhouding, shared decision making
- Bezoek op afdeling
- Wantrouwen tegenover zorgverleners
- Taalbarrière

Slechtnieuwsgesprek

- Eerlijkheid versus hoop houden
- Semantiek
- Welke woorden zijn een totale “no go”
- Familie niet laten tolken
- Verbaal en non-verbaal

Casus

- Murat is een jongen van 14 jaar oud. Hij is geboren en getogen in Nederland. Zijn ouders komen uit Turkije.
- Hij wordt gediagnosticeerd met een tumor in zijn been, dat geamputeerd moet worden. De familie wilt dit initieel verzwijgen voor zowel hem als de familie, later alleen voor de familie.
- Twee jaar later zijn er uitzaaiingen, waarbij het palliatief traject ingegaan wordt.
- Wederom willen de ouders dat dit verzwegen wordt

Werk van Saïda

